

Halve nek

Vol verwachting klopt het hart van: Jochem Myjer, cabaretier, vriend en collega van hulpsint Bert. Is uit de roulette vanwege een ruggemergtumor, maar komt volgend jaar terug in de theaters.

Cadeautips van hulpsint Bert: „Ik zou Jochem graag mijn halve nek geven om zijn problemen snel op te lossen. Ook uit een halve nek kunnen we allebei nog wel kletsen.”

Rust houden, is de remède voor Jochem Myjer. Klinkt simpel. Maar wie de cabaretier ooit op het podium heeft gezien, weet dat dat een hele opgave is voor de Leidse druktemaker. „Als aanmoediging klop ik bij hem aan met een spannende film van ongeveer 1438 uur. Dan heeft hij iets om lekker lang voor thuis te blijven.”

„Rust buiten de deur zal hem ook goed doen. Daarom stuur ik hem voor een lekker lange vakantie naar de Malediven. Een beetje strand, een beetje zon en genoeg mensen om naar te kijken zijn mooie ingrediënten voor een lekkere trip. Maar er moeten niet te veel Nederlanders zijn, want voor je het weet betrapt je je landgenoten bij afhalbuffetten en voordeeltrips op typisch Hollands gedrag. En dan ben je als cabaretier al weer gauw aan het werk om er wat mee te doen voor je programma.”

„Het zou mooi zijn als hij een beetje opknapt van die halve nek van mij. Zou dat kunnen, zo'n transplantatie? Ieder een halve nek lijkt me genoeg. We hebben allebei toch wel ruim voldoende woorden in voorraad om de zalen de volle laag te geven.”



Mega-tv en pseudocabaretprijs

Vol verwachting kloppen de harten van: Albert Verlinde en Onno Hoes. Albert is beroepsroddelaar bij RTL-Boulevard, partner Onno verdient de kost als burgemeester van Maastricht.

Cadeautip van hulpsint Bert: Een mega-tv voor Onno en een pseudocabaretprijs voor Albert.

Arme Albert, arme Onno. Sinds Onno de ambtsketen van de Limburgse hoofdstad torst, zien ze elkaar door de week nauwelijks meer. Als eerste burger woont Onno verplicht in de stad waar hij werkt, maar partner Albert bleef hun geliefde Brabant trouw. Al is het maar om zijn dagelijkse rit naar de Boulevard-desk in Hilversum binnen de perken te houden.

Hoe kunnen de twee elkaar wat vaker zien? Hulpsint Bert weet het: „Albert moet maar een grote tv voor Onno kopen”, adviseert de hulpsint. „Ik denk aan een megascherm voor in de burgemeesterskamer. Het wordt een toestel met een automatische herhaaltoets voor RTL Boulevard, zodat hij Albert steeds opnieuw tevoorschijn kan toveren, met zijn schalkse lach. Dat zal meneer de burgemeester wakker houden, tussen saaie vergaderingen door.”

Voor Albert heeft de hulpsint een surprise in gedachten: een door Bert zelf gebotseerde Poelfinario. Kenners weten dat dit een felbegeerde vakprijs is voor cabaretiers. „Albert mag dan zijn draai op tv hebben gevonden en hij doet het wel lekker als musicalproduct, maar in zijn hart is hij een cabaretman. Als jong jochie droomde hij ervan een collega van mij te worden, want dat is natuurlijk het hoogst haalbare. Daarom die Poelfinario, als troostprijs. Zodat hij toch even de echte roem kan proeven.”

Hulpsint Bert zat eens te denken... *Caravan*

Pakjesavondadvies van cabaretier Bert Visscher

Wat moet prinses Máxima voor haar Alex kopen, met sinterklaas? En wat is een geschikt cadeau voor Yolanthe en Wesley? In de aanloop naar pakjesavond vroegen we cabaretier Bert Visscher om raad. Op speciaal verzoek zette hij de mijter van de hulpsint op en dacht hij mee over passende pakjes. „Echt geluk heeft genoeg aan een plakbandje.”



Tekst: Jan Vriend Hoofdfoto: Marcel Rob Portretten: ANP



Pimppakket

Vol verwachting klopt het hart van: Kroonprins Willem-Alexander, sportfanaat, vader van drie dochters en man van de Argentijnse charismaprinses Máxima.

Cadeautip van hulpsint Bert: een pimppakket met danslessen en een kappersbon.

Leuk stel, de kroonprins en zijn vrouw. vindt hulpsint Bert. Maar mag het wat vlotter met de prins, misschien?

„Toen ik hem zo stijfjes zag dansen bij het staatsbezoek aan de Antillen, kreeg ik een beetje medelijden met

Máxima.

Zij is die beweeglijke Argentijnse mannen gewend, met stevige bilpartijen; mannen bij wie de salsa in het karakter zit. Tja, dan is het toch wat behelpen met een man uit het land van de klompendans. Daarom vraag ik de sint om een paar ondeugend swingende pietenmeisjes naar het paleis te sturen, om de benen van de prins was losser te maken.”

„Zodra de benen op kracht zijn, nemen we de Koninklijke kont onder handen. Een paar dagen paardrijden is al genoeg om zijn achterwerk Argentijnse kracht te laten uitlezen. Als hij na pakjesavond een weekje oefent met de schimmel van de sint, komt het allemaal goed.”

Maar eerst krijgt de prins deze week al een klein pakje in zijn schoen: een bon voor een leuke kapper. „Want dat kapsel van hem, dat kan echt niet meer. Er zal in de buurt van het paleis toch wel een trendy knipsalon zijn met een creatieve schaar? Anders sturen we hem naar de kapper van Gordon!”



Caravan

Vol verwachting kloppen de harten van: Wesley en Yolanthe Sneijder in Milaan. Hij is voetballer, zij klust bij als tv-diva.

Cadeautip van hulpsint Bert: „Een tweedehands caravan. Met een beetje groene aanslag, graag.”

Eigenlijk hoeft Yolanthe geen cadeaus. Staat de luxe stulp van de voetballer en zijn tv-koningin in Milaan niet vol genoeg met de oogst van haar shoprondes? „Daarom is een oude caravan een ideaal cadeau voor ze. Daarmee kunnen ze weer even proeven van het gewone leven. Samen een weekje met die caravan op een camping tussen voetbal supporters zal ze weer ouderwets met beide benen op de grond zetten. Zompig grond, want in die week regent het natuurlijk. En we regelen dat die caravan op flinke afstand van de toiletten komt te staan, zodat de hele camping ze met hun toilettrol heen en weer kan zien lopen.”

„Ik denk dat het een intensief gebruikte caravan moet zijn. Liefst eentje met een sticker van Inter Milan op het achterraam. Eentje van een jaar of twintig, met wat schimmelaanslag aan de binnenkant. Dan heeft Yolanthe de eerste dagen druk met schoonmaken. Wat zal ze ervan verblichen! Misschien moet er wel een klein tentje bij, want ik denk dat de spanning in die caravan na zo'n poetsbeurt flink oploopt. En heb ik het nog niet eens over de oplopende spanning op de camping, als de heren kampeerdeers weten dat zij daar alleen ligt, in dat tentje.” Lastig punt is het ritje naar de camping, vreest de hulpsint. „Bij de Sneijdertjes zullen vast drie, vier Ferrari's voor de deur staan. Maar allemaal zonder trekhaak, natuurlijk.”



Aanmaakblokjes

Vol verwachting klopt het hart van: Mark Rutte, minister-president, vrijgezel, ambassadeur van de liberale Haage keurigheid.

Cadeautip van hulpsint Bert: In gedachten ziet de hulpsint Ruttes buurtgenoot Erica Terpstra op pakjesavond bij het tornetje aanbellen. Erica als hulppiet en seermaker, „Ze heeft een zak vol presentjes mee voor Mark. Erst een vliegticket om met haar voor Omroep Max op reis te gaan. Rondkijken in een land met echte problemen zal hem goed doen. Daar zal hij merken dat het nogal meevalt met die zogenoemd grote zorgen van ons land. En dat de Hollandse klagazong toch vaak ophoudt bij gezeik. We geven hem een verrekijker mee, voor een breder blik. Onderweg zal Erica hem wel helpen om een beetje los te komen van het formele. Ze voedt hem wel met wat pepertjes-van-spontaniteit.”

De zak van hulppiet Erica zit afgeladen vol met aanmaakblokjes. „Dat is om Mark op weg te helpen bij het zoeken van een leuke verkiezing. Want eerst schrijven we hem in bij een datingsite. Als hij daar de partner van zijn dromen vindt, kan hij die blokjes gebruiken om de verkiezing aan te maken. Met die dingen hou je meteen het vuur in je relatie. En ze zijn verdraaid handig om die keurige saaie stropdassen van hem mee te verbranden. Tegen die tijd moet Erica maar snel alleen op reis, zodat Mark en zijn verkiezing lekker romantisch met zijn tweetjes naar de vlammen kunnen staren.”